



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 14

**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.5/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Πρόταση δημοσίευσης κειμένου κατά της αστυνομικής βίας.

Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36451/23-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Κατρανάς Γεώργιος ως Πρόεδρος, 2) Αθανασιάς Γεώργιος, 3) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 4) Γιάγκα Ανθή – Σωτηρία, 5) Γκούμα Μαρία, 6) Γκουσγκούνη Αικατερίνη, 7) Γουγούλα Θεολογία, 8) Γουγουλιάς Βασίλειος, 9) Δαδιώτης Αναστάσιος, 9) Δημοβέλης Ελευθέριος, 10) Ζαρίδης Μιχαήλ, 11) Ζαχαρία Εύη, 12) Καούνα Τριανταφυλλιά, 13) Καρανίκας Γεώργιος – Αλέξανδρος, 14) Καφαλή Μάγδα, 15) Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος, 16) Λαγός Ευστάθιος, 17) Λαδόπουλος Δημήτριος, 18) Λάζος Ευάγγελος, 19) Μαϊμάρης Δημήτριος, 20) Μαγουλιώτης Δημήτριος, 21) Νικούλη Ελευθερία, 22) Παππιάς Ευάγγελος, 23) Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 24) Σαμαράς Αθανάσιος, 25) Σκάρπου Χριστίνα, 26) Στεργίου Έλλη, 27) Τσαμέτη Αγγελική, 28) Τσιαμούρας Δημήτριος 29) Τσιουμάνης Γεώργιος, 30) Χαλβαντζάρα Στυλιανή, 31) Χατζής Αναστάσιος, 32) Χαμονικολάου Μαρία, 33) Χαρούλη Μυρτώ, 34) Χατιλάρης Παύλος, 35) Majd Aldin

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Αναστασίου Λάμπρος, 2) Αποστόλου Κωνσταντίνος, 3) Αργύρης Παναγιώτης, 4) Γιούτσας Δημήτριος, 5) Ελένης Κωνσταντίνος, 7) Δημόπουλος Δημήτριος, 8) Καράμπελα Μαρκέλλα, 9) Κουτσολέλος Δημήτριος, 11) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 12) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 13) Μουλάς Πασχάλης, 14) Μπέτσος Νικόλαος, 15) Νασιόπουλος Ευάγγελος, 16) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 17) Σιαπαρδάνη Μυρτώ, 18) Στεφοπούλου Σωτηρία, 19) Τσιαντού Κυριακή - Μαρία, 20) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 21) Φλώρος Γεώργιος, 22) Ψαριανός Αλέξανδρος.

ΘΕΜΑ: Πρόταση δημοσίευσης κειμένου κατά της αστυνομικής βίας.

Από τη συζήτηση αποχώρησαν οι κ. Γκουσγκούνη Αικατερίνη, Καρανίκας Γεώργιος – Αλέξανδρος, Καφαλή Μάγδα, Σαμαράς Αθανάσιος, Τσαμέτη Αγγελική, Χαλβαντζάρα Στυλιανή και Χαμονικολάου Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προέβη σε συζήτηση που αφορούσε την πρόταση: “Πρόταση δημοσίευσης κειμένου κατά της αστυνομικής βίας.”, αφού έλαβε υπόψη την τοποθέτηση της κ. Ζαχαρίας Εύης, μέλους της επιτροπής Δημοκρατίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια αναφέρθηκε ότι αφορμή για τη συγγραφή του κειμένου στάθηκαν τα γεγονότα αστυνομικής βίας στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και το περιστατικό στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου στην πόλη της Λάρισας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η όποια αναφορά γίνεται στο κείμενο γίνεται σε περιστατικά που εξετάστηκαν και όχι σε όλο το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το κείμενο που προτείνεται έχει ως εξής:

“Επιθέσεις με χρήση υπέρμετρης βίας σε οικογένειες και παιδιά. Αστυνομικοί που εχθρεύονται... λουλούδια αφημένα εις μνήμην του θανάτου του Αλέξη Γρηγορόπουλου και πηδάνε πάνω τους με μίσος. Φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να χτυπιούνται ανελέητα από αστυνομικούς σ’ έναν χώρο όπου υποτίθεται προάγονται ο σεβασμός και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα πρόσφατα περιστατικά αστυνομικής βίας και δικαίως θα ισχυριζόταν κανείς ότι τέτοιες πρακτικές παραπέμπουν περισσότερο σε απολυταρχικά καθεστώτα, δυστυχώς όμως αποτελούν την αναπόδραστη πραγματικότητα των τελευταίων ασυγχώρητα πολλών δεκαετιών. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φαίνεται πως η αστυνομοκρατία αποτελεί ίδιον της ελλαδικής πραγματικότητας, καθώς στη χώρα μας ο δείκτης αναλογίας αστυνομικών προς τους πολίτες είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που η γενικότερη τάση των χωρών-μελών είναι μειωτική (Eurostat, Police officers per 100.000 inhabitants, 2016).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβερνητική ανοχή σε αστυνομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες εκκινεί ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά τέτοια περιστατικά πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει απασχολήσει σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί να παραβιάζει το Διεθνές

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) σε δύο υποθέσεις που είχαν σχέση με κακομεταχείριση από αστυνομικούς (ICCPR, Initial report, 2004). Την ίδια στιγμή, οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αστυνομικούς είναι κόλαφος και συνεχώς προκύπτουν νέες αναφορές για περιπτώσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας και πολιτικής εκμετάλλευσης της πανδημίας. Σε ανάλογα πορίσματα κατέληξε και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Δε θα μπορούσαμε εδώ να μην κάνουμε μνεία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο από το 2001 μέχρι σήμερα έχει διαπιστώσει την παραβίαση του Άρθρου 2 (δικαίωμα στη ζωή) και του Άρθρου 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για περιπτώσεις που σχετίζονταν με

αστυνομική βία και επέβαλε αντίστοιχα πρόστιμα. Μάλιστα, μία από τις εν λόγω υποθέσεις αφορούσε στην κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων δέκα Αφγανών υπηκόων αιτούντων άσυλο.

Στην τελευταία, όμως, περίπτωση μπορούμε να στηρίξουμε κι ένα οξύμωρο. Ενώ οι αστυνομικοί προορίζονται να προστατεύουν τα άτομα που το έχουν ανάγκη και πρωτίστως τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, φαίνεται ότι, λόγου χάρη, μετανάστες ή άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όχι μόνο δε νιώθουν ασφαλείς παρουσία αστυνομικών, αλλά κάτι τέτοιο είναι γι’ αυτούς μία πάγια απειλή. Για παράδειγμα, το 2011 η UN Refugee Agency κατέδειξε την απροθυμία της αστυνομίας να ερευνήσει περιστατικά ρατσιστικής βίας. Προς επίρρωση των παραπάνω, υπάρχει σωρεία καταγγελιών για λεκτική ή σωματική βία από αστυνομικούς εις βάρος τέτοιων ομάδων ή απροθυμία παρέμβασης σε περιπτώσεις έμφυλης βίας. Έσχατη κατάληξη τέτοιου είδους περιστατικών είναι, κάποιες φορές, ακόμη και η δολοφονία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου.

Από την άλλη πλευρά, όμως, τέτοιες συμπεριφορές είναι και οι αναμενόμενες, όταν εκπρόσωποι του οργάνου έχουν εκφράσει επανειλημμένα αντιδημοκρατικές απόψεις και εγκολπώνονται τις ιδεολογίες νεοναζι μορφωμάτων και φασιστικών οργανώσεων. Με βάση κιόλας τα ευρήματα

Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ (UN Special Rapporteur, 2010), στους κόλπους του αστυνομικού σώματος είναι διάχυτος ο φόβος για κυρώσεις και οι απειλές, με αποτέλεσμα οι μεν υφιστάμενοι τη βία και οι δε αστυνομικοί που αντιτίθενται στις αυθαιρεσίες να διστάζουν εξίσου να μιλήσουν.

Επιπλέον προβλήματα έρχεται να προσθέσει και το γεγονός ότι ψυχολογικά τεστ διενεργούνται κάθε πέντε χρόνια περίπου, χωρίς αυτό να είναι ακριβώς προσδιορισμένο χρονικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα αρκετά χαλαρό πλαίσιο ελέγχου. Και βέβαια, τα περιστατικά προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατά καιρούς καταγγέλλονται αποτελούν τη συνισταμένη τέτοιων παραγόντων.

Είναι φανερό, στο σημείο αυτό, ότι μιλάμε για ένα οικοδόμημα σαθρό από τα θεμέλιά του, ιδίως αν λάβουμε υπόψη και την εκπαίδευση που δέχονται οι φοιτητές των αστυνομικών σχολών. Για την ελλιπή αυτή κατάρτιση έχει λάβει θέση και το ίδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ομολογώντας πως οι εκπαιδευτικές δομές δεν είναι ούτε σύγχρονες ούτε επαρκείς και χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στη θεωρητική εκπαίδευση και τα ανθρωπίνια δικαιώματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 42 αλήθειες για την αστυνομική αυθαιρεσία και υπέρμετρη βία). Σε σχετική συνέντευξη, ο αρμόδιος Υπουργός δήλωσε ότι «η αστυνομική εκπαίδευση στο σύνολό της αντιμετωπίζει προβλήματα και ελλείψεις στο διδακτικό δυναμικό, στα μέσα, στις υποδομές, στη μεθοδολογία, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην αξιολόγηση» («Καθημερινή», 22.03.2021). Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φρουρούς, δεν μπορούμε καν να κάνουμε λόγο για ελλείψεις στην εκπαίδευσή τους, τη στιγμή που ούτως ή άλλως αυτή έχει διάρκεια μόνο τριών μηνών.

Δεδομένων όλων των προαναφερθέντων, καθίσταται σαφές ότι τα περιστατικά αστυνομικής βίας όχι μόνο δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά μάλλον επιβεβαιώνουν μια κουλτούρα κακομεταχείρισης βαθιά εδραιωμένη στην ελληνική κοινωνία. Στην Καθολική Εκκλησία, η παπική αυθεντία επικυρώνεται από το «αλάθητο». Αντιμέτωποι μ' ένα τέτοιο δόγμα φαίνεται να βρισκόμαστε, λοιπόν, και στην Ελλάδα του σήμερα, πλην όμως στη δική μας περίπτωση το αλάθητο αφορά στο αστυνομικό σώμα. Εικόνες γνώριμες και αποκρουστικές, ενδεδυμένες ωστόσο τον απαλλακτικό μανδύα του «μεμονωμένου περιστατικού», με τον οποίο η ελληνική αστυνομία συνηθίζει να δίνει... άφεση αμαρτιών. Ενώ, επομένως, η υπέρμετρη αστυνομική βία δικαιολογείται από ορισμένους ως αναγκαίο κακό για τη διατήρηση της τάξης και της Δημοκρατίας, είναι απολύτως σαφές ότι στην πραγματικότητα η Δημοκρατία της οποίας υπεραμύνονται υπονομεύεται βαθιά. Για τον λόγο αυτό, ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και, πρωτίστως, ως θιασώτες της Δημοκρατίας, επιλέγουμε να αναδείξουμε αυτό το τόσο καίριο ζήτημα και να δηλώσουμε τη μηδενική ανοχή μας σε αντίστοιχα περιστατικά. Ζητούμε την άμεση εξυγίανση του σώματος και την καλλιέργεια επιτέλους εκείνης της κοινωνικής ωριμότητας, που θα μας εξασφαλίσει ότι εικόνες όμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν δε θα ξαναδούμε.»

Μετά από σύντομη συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν οι κ. Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος, Αθανασιάς Γεώργιος που εξέφρασαν ότι έγινε προσπάθεια το κείμενο να είναι αντικειμενικό καθώς συντάχθηκε μετά από ανάλυση ερευνών της Διεθνούς Αμνηστίας. Τέλος, τοποθετήθηκαν οι κ. Λαγός Ευστάθιος και Δαδιώτης Αναστάσιος οι οποίοι τόνισαν την αναγκαιότητα δημοσιοποίησης ανάλογων κειμένων από θεσμοθετημένα όργανα, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεοαλαίας.

Κατόπιν, με εντολή του Προέδρου ακολουθήθηκε ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση του κειμένου η οποία είχε ως εξής:

ΥΠΕΡ: 13 ΨΗΦΟΙ

ΚΑΤΑ: 0 ΨΗΦΟΙ

ΛΕΥΚΟ: 8 ΨΗΦΟΙ

Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

να εγκρίνει τη δημοσίευση του παραπάνω άρθρου στον Τύπο.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA